

Opgedragen aan mijn goede vrienden Raymond en Alleine

Avondliedeke I

t.: Alice Nahon

m.: Koen Vits

Kabelend als een rustige gedachtenstroom

Bariton

Piano

6

Des a-vonds wor-den mijn ge - pein-zen Een

13

hof-ke van ge - hei-me- nis... Waar bloe-men naar het Wes-ten

Opgedragen aan mijn goede vrienden Raymond en Alleine

Avondliedeke II

t.: Alice Nahon

m.: Koen Vits

Vrij en intiem

p

Bariton

Daar ligt er - bar-men in de a- vond, een goed-heid die geen gren-zen weet;

Piano

pp

6

Wie 's a- vonds geeft zijn hert, zijn han- den, Ver-geet zo goed zijn ei- gen leed.

13

Daar ligt ver - gif - fe - nis in de a- vond, O gij, die 'k

pp

19

's mor- gens heb ge - haat, Ik voel, dat gij ter sche-mer - u - re, Weer schoon door

Opgedragen aan mijn goede vrienden Raymond en Alleine

Avondliedeke III

t.: Alice Nahon

m.: Koen Vits

Ingetogen als een intiem gebed

Bariton



't Is goed, in't ei-gen hert te kij-ken Nog e-ven vóór het sla-pen gaan, Of ik van da-ge-

Piano

6



raad tot a-vond Geen en-kel hert heb zeer ge - daan; Of ik geen oo-gen heb doen schrei-en, Geen

Piano

11



wee-moed op een we-zen lei; Of ik aan lief-de-loo-ze men-schen Een woor-de-ke van lief-de zei.

Piano